

Kungsbacka – en gammal historia

Kungsbacka kommun består sedan 1974 i stort sett av Fjäre härad med undantag av Lindome församling.

Man tror att Fjäre kan härledas från folkstammen ferver som den östgotiske historikern Jordanes beskrev på 500-talet. Efter det finns inga skriftliga källor från häradet förrän fram mot 1100-talet, då det danska riket bildades.

Den första tillförlitliga skriftliga källan som beskriver Fjäre härad är kung Valdemars Jordebog från 1231. Ur den kan man sluta sig till att häradet hade en stor befolkning, mellan 9 000 och 12 000 invånare.

Jordebogen visar också att det fanns två marknadsplatser, en i Onsala och en vid Tölö kungsgård. Marknadsplatsen vid Tölö kungsgård var säkerligen belägen intill kyrkan på Kungsbacka torg. Den bör därför vara början till Kungsbacka stad.

Ett omnämnande från den 13 december 1408 är det första som troliggör ortens ställning som stad. Men stadsliknande funktioner har troligen vuxit fram redan ca år 1300, i anslutning till Hunehals borg och i slutet av 1300-talet kring Kungsbacka slott, Kungsbackahus.

Bilden visar den första kända kartan över Kungsbacka, troligen ritad sedan Halland blivit svenskt år 1645.

Efter den stora branden en marknadskväll i augusti 1846, då i stort sett hela staden jämnades med marken, försvann den gamla medeltida stadsbildningen och den stad vi känner idag planerades. Det enda hus som idag är intakt från tiden före branden är "röda stugan" vid Norra Torggatan.

Kungsbacka kommun har idag 74 000 invånare.

Texten är ett sammandrag av Bo Lindgrens beskrivning på Kungsbacka kommuns hemsida.

